

Kuba, Fidel och Celac – det svider!

José Steinslegger



Nu var det visserligen inte Fidel som satt ordförande för Celacs toppmöte, utan Raul, men det svider likafullt. Här välkomnar han presidenten i en av världens stormakter, Dilma Roseff, också gammal befrielsekämpe.



När USA 1948 kallade Amerikas statschefer till möte i Bogota, Colombia för att bilda OAS, Amerikanska staternas organisation, var syftet att skapa ett statsförbund under sin egen kontroll. Tre länder fann sig inte i USAs anspråk på kontinentalt herravälde: Argentina, Guatemala och Mexiko. Två fick betala ett högt pris. USA/CIA störtade Guatemalas president, ”kommunisten” Jacobo Arbenz 1954 och ordnade en militärkupp mot ”nazifascisten” Juan Peron 1955.

Efter att ha misslyckats med invasionen av Kuba 1961 såg USA till att med hänvisning till OAS ”demokratiska ideal” utesluta Kuba ur organisationen 1962. Fjorton länder röstade för, en röstade mot (Kuba) sex la ner sina röster: Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Ecuador och Mexiko. Flera av dem fick också betala dyrt: statskupper 1963 i Ecuador, 1964 i Argentina, Bolivia och Brasilien. Men inte bara de råkade ut för USAs omstöpning, utan även andra opålitliga fast de röstat för: 1962 Peru och Guatemala, 1963 Dominikanska Republiken. Och OAS,

med säte i Washington blev USAs kolonialministerium.

66 år efter OAS grundande samlas alla Latinamerikas och Karibiens stats- och regeringschefer (med ett par undantag på ministernivå: Panama och El Salvador) på toppmöte i Havanna utan USA. OAS generalsekreterare Insulza var där och betygade sin vördnad, liksom FNs dito Ban Ki-moon. Gulfstaternas samarbetsorganisation GCC var också närvarande med sin generalsekreterare.

Vad kan han ha tänkt, Fidel? Alla ville prata med honom och låta sig fotograferas med den gamla strategiska ledaren för världsdelen revolution, och inför de utmaningar som Celac nu står inför.

I ett soligt rum i sitt hem tog han emot den ena statschefen efter den andra. Han pratade i timmar med generalsekreterare och presidenter om allt från konflikterna i Nordafrika och kampen mot hunger och fattigdom, till hur världsdelen Amerika ska skapa sin framtid och gamla minnen med gamla vänner.

Utdrag, översättning och redigering. Eva Björklund.